

Hayy Menutki

Traditie: Christelijk

Tekst: Jezus van Nazareth, Lucas 8: 48, muziek en dans: Philip Tansen O'Donohoe

Onder auspiciën PEACEWORKS, *International Network for Dances of Universal Peace*,
P.O. Box 55994, Seattle WA 98155-0994, U.S.A.

© 2011 NL versie: Noor en Akbar Helweg MTG, Hermelijnlaan 9, 1216 EB Hilversum 035-62 49 570

1. Hayy Menutki Ahaytki Uw (levend) vertrouwen/ geloof heeft u behouden/genezen
2. Hayy Menutki Ahaytki Uw vertrouwen/ geloof heeft u heel gemaakt
3. Hayy Menutki Ahaytki Uw vertrouwen / geloof heeft u leven gegeven
4. Hayy Menutki Ahaytki



Start: Maak kring, kies partner bij 4^e beweging.

1. Loop achter elkaar in dansrichting, met de klok mee. Plaats je L-hand op rechter schouder van danser voor je. Strek R-arm naar het centrum, palm richting vloer. Stap in met R-voet dan L R L.
2. Kring draait zich naar het centrum. Kruis polsen van dansers aan weerszijden, palmen naar voren en stap zijwaarts naar rechts, stap R L R L.
3. Plaats handen op je hart en draai rechtsom eigen as.
4. Partner: linkerhand blijft op eigen hart. Geef elkaar rechterhand, maak samen ½ draai rechtsom, *partnerwissel*.

Begin dans opnieuw.

Menuta, in het Aramees, betekent zowel vertrouwen als geloven. Het was voor Jezus in zijn tijd één begrip. Vertrouwen is een van de belangrijkste kwaliteiten in het leven. Hieruit putten wij kracht om vol te houden ook al zitten de omstandigheden tegen.

Je verbonden weten met het grote zijn, het leven zelf, *Hayy*, geeft kracht om je aardse taak te vervullen. Al het leven is geschapen, geworteld en gewenst uit de kosmische kracht die het universum vult. Jezus leefde van daaruit, wist dat, geloofde dat en vertrouwde erop. Daarom zei Jezus, als mysticus, dat als je vertrouwt en gelooft en in verbinding bent met de totaliteit van het leven, dat je dan “de werken die ik doe ook zal doen en nog grotere dan deze”.

De woorden uit Lucas 8: 42, gesproken door Jezus van Nazareth, zijn een bekend verhaal.

*“Terwijl Jezus heenging, drongen de scharen mensen op Hem aan. En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeïing leed en door niemand genezen kon worden, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kled aan, en terstond hield haar vloeïing op. En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden zei Petrus: De scharen en drukken en verdringen U. Maar Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En Hij zei tot haar: **Dochter uw vertrouwen heeft u behouden, ga heen in vrede**”.*

Jezus is bekend als een groot genezer. In dit verhaal gaat het over het onbegrensde vertrouwen van die vrouw. Zij wist dat zij genezen kon worden alleen door Jezus kled aan te raken. Dit toont haar geloof, moed en vertrouwen.